

## Svarteborgstur med Vakur 8-10 augusti 2014

Så var det äntligen fredag eftermiddag och dags att ge sig iväg – jag hade längtat till detta från den dag intresseanmälan låg i fikarummet på Lysegården. Tänk vad härligt det skulle bli med en ridhelg i Bohuslän med Lysegårdens härliga hästar och med både gamla och nya bekantskaper.

Vi hade förmånen att få komma till Britts och brodern Olles gård lite norr om Dingle, närmare bestämt "Familjen Börjessons gård Utsikten på Skärvhem i Hällevadsholm". Min bil var packad med fyra sadlar, träns och ryktpåsar till några av våra hästar samt en vägbeskrivning från Britt. Jag var den som kom fram först och fick därför en snabb introduktion av Britts härliga ställe. Efter en stund kom bil efter bil med ryttare och därefter Lysegårdens bil med Lena och Zonni, sedan Eirikur med deras fina husbil dragandes på ett hästsläp fullt av hö, boxunderlag, skottkärra, spänner etc. Det är verkligen en hel del som ska med när man ska på äventyr med 12 hästar och 1 hund.

Undrar just hur mycket tid Britt lagt ned på att förbereda allt – det måste varit många timmar. På gården fanns numera 3 boxar till Andvari, Skor och Vadall. Vadall fick som sig bör den finaste boxen, tror det var storgaltens box från den tid stallet användes. I ett annat utrymme hade Britt fixat till en sadelkammare med plats för våra 12 sadlar och på väggen hängde en nymonterad, itusågad sopkvast, nymålad och fin, för träns och ryktpåsar. Längsmed utsidan ladugården hade Britt satt upp ringar där vi kunde stå och göra ordning våra hästar. Allting var så otroligt bra - t o m ett "Kvinnornas omklädningsrum" fanns åt oss.

Sist kom den stora djurtransporten med våra 12 hästar i – så spännande och kul att se hästarna komma till ett nytt ställe – för att sedan ledas in i de två hagarna och springa av sig. Vi hade funderingar på att rida ut en liten sväng men tyckte att hästarna hade gjort sig välförtjänta av vila så istället packade vi in oss i några bilar och körde iväg ett par km till en fin liten sjö, Örevattnet. Där var inga andra besökare så vi kunde slänga bikinis o baddräkter och hoppa i som vi är skapta. Så ljuvligt skönt att svalka av sig – t o m Ingela som inte badat en enda gång under denna heta sommar hoppade i! Några av oss provade på vattenbalett med blandad förmåga att kunna sträcka upp ett ben ovanför vattenytan.

Tillbaka igen till Utsikten och det var dags för kvällsmat. Britt hade köpt skaldjur med goda tillbehör och vi satt ute till efter midnatt denna varma och fina sommarkväll. Vi fick också njuta av Eirikurs och Olles sång och musik och Maria hade ordnat med allsångshäften. Toppen var också att en väldigt gullig dam, granne med Britt, kom och hade bakat en kaka åt oss. Vilken härlig kväll!

Vi huserades lite överallt – några sov i lillstugan och andra i storstugan. Jag och Annette fick ett rum med balkong som vette mot hästhagen. Gissa om jag njöt när jag kl 06.15 väcktes av Britts brödbaksdoft – gick då ut på balkongen och såg solen gå upp över disiga ängar och hästarna betadendes rofyllt strax utanför. Det var magiskt!

Kl 8 var det frukost och när jag kom ner var allting redan framdukat. Efter frukosten gjorde vi som man gör på Island – packade varsina smörgåspaket som vi skulle ha till lunch. Britt (som den perfekta värdinna hon är) tog sedan bilen och åkte iväg med kaffe och mackorna för att placera ut det på lämpligt ställe där vi senare skulle ha ridpaus.

Alla hjälpte givetvis till med hushållsbestyren och vi var snart klara för att göra ordning hästarna. Jag hade lilla fina mjuktöltande Táleggur denna helg och när alla var klara var det dags att ge sig iväg. Vi

red över järnvägen och österut, upp mot Svarteborgs kyrka och efter det började Britt berätta om omgivningarna häromkring. Inte hade jag förstått att vi både skulle få ridning och proffsig guidning dessa dagarna. Det Britt inte visste om området är nog inte värt att veta. Berättelserna var med riktigt inlevelse och det är kanske som Britt sa: "min mun är bättre än min sits". Svårbedömt ☺.

Det var härliga ridvägar, perfekta för tölt, både grusvägar och stigar. Vädret var härligt, inte så varmt som det varit under sommaren men tillräckligt varmt för att rida i t-shirt. Efter ett tag kom vi fram till stället där Britt "gömt" vår lunch och det var härligt både för oss och hästarna att få i sig mat och vatten. Lunchen var i närheten av Stenehed som är Bohusläns motsvarighet till Stonehenge. Vi red sedan vidare och njöt av den vackra naturen och våra härliga hästar. Vi red tillbaka vid 13-tiden och tyckte det var bättre att hästarna fick lite vila nu och att vi istället skulle ta en till tur senare på dagen igen. Hästarna hade pga den varma sommaren inte kunnat gå så mycket och därför tog vi det lite lugnare. Det var perfekt med en paus – de flesta for till sjön igen för att svalka sig och efter det var vi några som åkte till Solhems krukmakeri & galleri.

Som sagt, vi stack iväg igen på sena eftermiddagen för ännu en härlig ridtur och med Britt som guidade oss genom naturen. Vi kom lagom tillbaka innan regnet kom. Nu kände i alla fall min kropp sig rätt nöjd med ridning för dagen och det var gott att se fram emot middag och gemenskapen igen. Självklart åkte vi en tur till sjön först även om det regnade och denna gången fick schampoflaskan följa med.

Britt hade handlat utsökt kött av en lokal handlare, det var lamm- och nötentrecôte och en smarrig korv som jag inte minns namnet på. Det regnade rejält så vi fick duka inne – värre var det för Britt som stod ute med ett paraply under ett inte helt tätt parasoll och grillade. Men som den perfekta värdinna hon är så gick ju detta också som smort. Även denna kväll var det sång och musik och Eirikur sjöng ett par sånger så det var nästan som taket lyftes – och inte ett öga var torrt. Så vackert!

Tänk vad mycket man kan göra under en dag. Tror nog alla sov som stockar denna natt – i varje fall gjorde min sovkompis Annette det – det gick inte att undgå att höra ☺.

Äntligen morgon igen och det var full rulle i köket. Många glada tillrop och det kändes att vi nu lärt känna varandra mer än i fredags. Många av oss hade aldrig träffats förut även om vi alla rider på Lysegården, dock på olika dagar. Det var verkligen ett härligt gäng tjejer!

Ridturen idag var lika härlig som dagen innan. Regnet hade upphört och det var mulet men varmt och skönt. Britt hade även idag varit ute tidigare och satt ut kaffe och kaka vilket smakade som det brukar när livet är på topp! Några av oss vek av hemåt efter fiket för hästarna var trötta och vi andra red efter Britt på rundtur nära gården. Det verkade vara en uppskattad syn på många granngårdar när vi alla red förbi. Mot slutet skulle vi gena hem genom skogen. Funderade på om Britt kom ihåg vägen hem men självklart gjorde hon det – även om det inte alls var sig likt senast hon red här för sisådär 10 år sedan. Men fram kom vi och nu fick våra fina hästar vila innan det var dags för hemfärd.

Helgen började som sagt närma sig sitt slut men innan dess skulle vi utfodras med lunch, det var "Marias special", dvs pulver från Fransk löksoppa blandas med creme fraiche som blandas i köttfärsmeten och sedan in i ugnen som köttfärslimpa. Det var riktigt gott! Och ovanpå det Britts hembakta kaka...

Så var det då dags att ge sig hemåt. Vi hjälptes alla åt med att röja i huset, packa alla hästtillbehör och sist men inte minst hästarna. De gick alla så fint in i transporbilen, tänk vad Islandshästen har ett fantastiskt gott lynne – ja de är verkligen underbara!

Vi skildes åt med många skratt och kramar och alla var rörande överens – detta var inte sista gången vi var på Utsikten i Skärnhem tillsammans med Lysegårdens juveler!

Ett stort stort tack till Britt, Lena och Eirikur som gjorde detta möjligt för oss.

/Annika Zackrisson