

Ridresa till Island och Sauðárkrókur med Vakur 2014

Söndag 22 juni

Söndag morgon kl 07:30, anlände vi till Keflavik, 19 stycken något yrvakna men förväntansfulla. De resvana hann shoppa i taxfree lagom till väskorna kom rullande på bandet, vi andra kom på det sent och skyndade att fynda dryck och isländsk lakritschoklad, innan vi steg ombord på den rosa bussen mot norra Island.



Väl framme i Sauðárkrókur bytte vi snabbt om till ridkläder, det skulle bli en kort ridtur redan idag – vilken bonus! Vi fick soppa i klubbhuset, innan vi fick sitta upp för första gången på denna resa. Solen sken, havet glimrade i grönbliått och små molntussar dolde de svarta bergen när vi red iväg ut ur byn. Denna natt och sista natten sov vi i Sauðárkrókur på en förskola.



Efter en härlig ridtur bland vattenfall och gröna dalar tog bussen oss med till badhuset, denna kväll blev det till Hófsós, med fantastisk utsikt över havet och solnedgången. Vilken härlig start!

Måndag 23 juni

Första riktiga riddagen blev en lång ridtur med tre hästbyten. Flocken gick inte med oss till en början, utan drevs bakom oss. Drygt 100 hästar var med totalt, och det var en fantastisk syn när de kom springande över vidderna. Efter första stoppet bar det upp över bergen, brant uppför med starka hästar, ridning genom snö på vissa ställen och sen bar det brant nerför på andra sidan.



Sista etappen red vi med hela flocken, vilken fart det blev! Att rida framför eller efter flocken var ett bra tips, som kanske kom något sent denna dag – en del av oss red med flocken vilket var en upplevelse i sig. Vi korsade en flod ett flertal gånger, och med flocken som skvätte runt omkring var vi snart väldigt blöta, men solen och leendena sken ikapp. Möra men glada åkte vi till kvällens badhus i Blönduós för en tur i rutschkanan följt av 40-gradigt vatten i utomhuspoolen. Sent på kvällen checkade vi in på ett "folkets hus" Hunávér, i norra delen av Svartárdalur, här skulle vi sova och äta de kommande kvällarna och nätterna. Fint, stort och rymligt sov vi på scenen eller nedanför.



Tisdag 24 juni

Detta blev nog den största äventyrsdagen! Vi red fort, med ökad tölt mest hela tiden. Fortsättningsvis blev det två hästbyten per dag. Dagens sista pass blev den stora utmaningen. Uppe bland bergen blev det tidvis mycket blöt mark och svårt att ta sig fram, hästarna var helt otroliga – utan dem hade vi aldrig tagit oss fram här! Två av hästarna klarade det inte riktigt, och vi fick två blöta men som tur var oskadda ryttare. Ingo hjälpte till, och när han satt av passade hans häst på att springa ikapp flokken. Allt löste sig bra till slut, det var trötta men glada ryttare och hästar som kom fram över bergen till slut. En Viking-öl smakade väldigt bra efter avsittning denna dag. Nybadade och åter på vårt logi väntades fest! Ingímar fyllde 68 år, grillarna var tända och vänner och familj kom förbi på kvällen och firade. Hela manskören var där, och mycket skönsång blev det – både av dem och av oss! Även Ingímars barn och barnbarn sjöng, och vi hade en mycket trevlig kväll.



Onsdag 25 juni

Onsdagen red vi mestadels på grusvägar, i högt tempo. Fantastiskt att få rida med hela flokken, fina töltsäkra hästar – det var svårt att välja en favorit av alla dessa underbara fina hästar. Tänk om man hade hunnit med att få prova alla 102, tror de flesta hade kunnat tänka sig att stanna så länge så vi hann med det. På kvällen fick vi prova på badhus nr 3, i Varmahlíd. Härligt att mjuka upp stela muskler i varma utomhusbad.



Torsdag 26 juni

Med dagens ritt så lämnade vi de gröna dalarna och red högt upp i kargt och vackert bergslandskap med milsvid utsikt. Långa töltsträckor på fina små grusvägar.



Fredag 27 juni

Morgonen började med en brant stigning från en dalgång, och färden gick över flera berg. Några regnstänk kom det under dagen, men inte tillräckligt för att ens ta bort dammet från sadeln. Sista riddagen med hela flokken med, vi njuter av landskapet och alla hästar. På kvällen blev det badhuset i Sauðárkrókur och avslutningsmiddag i klubbhuset. Vi fick ett kort besök av Lena & Eíríkur, och Ingímar och Eíríkur sjöng för oss.



Lördag 28 juni

Sista riddagen blev en rundtur med utsikt i en vacker dal. Första passet blev med en liten del av flocken (de hästar som vi skulle byta till efter lunch), och sista passet var det helt utan flock – och då red Ingímar med oss och trotsade sitt nyläkta brutna ben. Härligt sista ridpass med högt tempo. Kort avslutning i klubbhuset med lite mat och många kramar innan bussen stod redo för avresa.



Vi red en vackert vald tur, totalt ca 15-20 mil under vår färd, det var underbara människor som ställde upp för oss hela veckan, jättegod mat, fina badhus, otroliga hästar, det var fint väder och ett härligt glatt ridgäng som fick många nya minnen för livet.

Några av oss upplevde sin första gång på Island och flera av oss hade varit här flera gånger – men gemensamt för oss alla var att vi vill åka tillbaka igen (och igen)!

