

Resan till Island 2011

Vi var tolv förväntasfulla damer som träffades på Landvetters flygplats torsdagen den 16 juni för att flyga till Keflavik och vidare med buss till Topphestar i Saudarkrokur.

Planet blev försenat cirka en timme, men vi fikade och lärde känna varandra under tiden. För några var det allra första ridresan till Island och andra hade redan hunnit med flera ridresor som givit mersmak. Åldersspannet var ganska stort från 25 till 60 år.

Väl framme på Keflavik möttes vi av vår chaufför som är en av de många som hjälper familjen Palsson, familjen som driver Topphestar. Smidigt fraktades vi till klubbstugan i Saudarkrokur där vi tillbringade första natten – lite nervösa och spända på vad som skulle komma. God frukost med bla skyr serverades på morgonen plus att vi som alla kommande dagar packade vår lunchmatsäck.

Vi red ut från stallet på första hästen vi blev tilldelade och förflyttade oss i tölt till första stoppet där hästflocken kom ikapp oss. Att se 70-80 hästar springa tillsammans tycker jag alltid är lika rörande. Efter liten rast bytte vi hästar och fortsatte ännu längre österut och vek sedan av mott norr. Ytterligare hästbyte, vi hade havet på vår vänstra sida och dagens ridturer avslutades vid insamlingsfällor därifrån vallades hästarna till en hage för natten. Alla ryttare blev skjutsade till Hafsos och ett av dessa fantastiska badhus. Heiti-pottur naturligtvis och en bassäng med 25-grader i vatten allt med den mest spektakulära utsikt jag upplevt i ett badhus – Atlantens vilda vatten möter Isländska snöklädda berg. Efter tvagning, värmning och simning åkte vi till vårt hus för de två kommande nätterna. Det var en nedlagd gammal skola, ganska liten, med en skolsal en trappa upp och kök/matsal en trappa ner. När vi alla cirka 20 personer var instuvade på madrasser på golven var det trångt och mysigt.

Dagarna gick fort, varje dag två till tre hästbyten, fantastiska ridvägar mellan fjäll och vid hav. Vi drev flocken i vår bästa isländska cowboy-stil eller red före och motade de hästar som försökte springa förbi oss. Det var mycket musik – på lördagskvällen som var årets längsta dag (ingen natt) satt vi ute och sjöng isländskt och svenskt fram på småtimmarna i solskenet.

En av deltagarna fick sitt första barnbarn på Islands nationaldag den 17 juni. Vi besökte många olika, fina badhus. Vi såg de nya stallarna i Holar. Vi var med på en svensxa och badade i naturpottur mitt i natten. Vi åt god mat och drack öl. Vi umgicks och skrattade. Vi töltade, galloperade, travade och passade. Vinden blåste bra men solen sken hela veckan.

Vi kom hem med mycket ridning i kroppen och längtan tillbaka till Topphestar. Tack till hela utökade familjer Palsson för att ni gör våra ridveckor hos er till något alldeles speciellt och för att ni bjuder på er själva och delar med er av era fina hästar.

Ingela Svemer och Lena Scahill