

Islandsresan 2015

Vilken vecka vi fick! Äntligen mötte vi sommaren med sol och värme på alla fronter, mänskligt och vädermässigt.

Resan startade spännande med tre bamseälgar bredvid järnvägsspåret i Halland. När tåget tutade så sprang de som tur var åt rätt håll. När vi nådde Ängelholm vägrade loket köra vidare. Efter tågpersonalens tappra försök att flytta loket, så vi fick lifta med nästa tåg en timma senare istället. Alla fick plats men det blev trångt med *två tåg* i ett. Någon konduktör fick vi inte se mer på den resan.

I Reykjavik väntade som vanligt en glad busschaufför, Eybjerg från Topphestar, på oss. På kvällen efter en lång dags färd och stort kramkalas vid framkomsten smakade köttsoipan himmelskt gott.

Tidigt nästa morgon stod frukostbordet dukat med havregrynsgröt, skyr, olika bröd och allehanda smakliga pålägg. Här saknades inget! Lunchsmörgåsarna gjorde vi iordning och lade i lådan som bussen skulle komma med till lämplig rastplats. Sedan var det äntligen dags för Islandsritten på våra älskade töltare!



Ingímar med flera hade hittat de underbaraste ridvägar man kan tänka sig, upp i dalar mellan branta, färgskiftande berg, längs forsande älvar från smältande snö och med strålade sol från klarblå himmel. Ett par gånger skulle vi också vada över några vatten, så klart! Vad är väl en Islandsresa utan fotbad? En gång blev det lite djupare – nästan en simtur – och vi fick ordentliga förhållningsorder om hur vi skulle klara passagen. En kom över

torrskodd, som inte hört riktigt allt.



Solfaktor 20 räckte inte för att klara solbrännan i den 20-25-gradiga värmen. Trots ihärdigt kvällsbadande förblev vi bruna. Vad gör väl lite såriga läppar när man får gunga fram i denna sagolika natur med häst under, framför, bredvid och bakom sig? Man är som i en härlig dröm där isländska sånger ekar över nejden!



Vid återkomsten på kvällarna tog Sigga emot oss med ljuvliga dofter från ett dignande middagsbord. Oj, vad vi smakade!

Om du inte varit med om Vakurs Islandsresor, försöka få plats nästa gång! Ingela och Lena med flera och naturligtvis tillsammans med våra isländska värdar håller humöret på topp dygnet runt!

Text: Barbro Toss
Foto: Frida Svemer